

herdenkingsviering

13 november 2009
Pastoor van Arskerk
19u



*Met de vurige wens
dat de dood het laatste
woord niet zal krijgen
willen wij woorden
van liefde zaaien
tussen de tranen
van afscheidsveldriet*

Als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is de heimwee die ik achterliet,
dood ben ik pas als jij die bent vergeten.

En als ik dood ga, treur maar niet
ik ben niet echt weg moet je weten
het is het verlangen dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.

En als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is maar een lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.

U bent van harte welkom om samen nog iets te drinken en na te praten in zaal 'Ons Heem' , naast de kerk.

