

## **Over het hoofddoekenprobleem spreken om het voorbij te steken...**

*"Zolang onze relatie door onze verschillen wordt bepaald, geven wij kansen aan wie haat in plaats van vrede zaait, en aan wie conflict in plaats van samenwerking nastreeft. Samenwerking die al onze mensen kan helpen gerechtigheid en welvaart te bereiken.*

*De vicieuze cirkel van argwaan en onenigheid moet stoppen."  
(Obama in Cairo)*

### **Zijn dit goede oriëntaties voor ons spreken?**

1. Stoppen met het overladen en isoleren van de betekenis van de hoofddoek van moslima's en van (religieuze) symboolkledij in publieke ruimtes. De hoofddoek integreren in algemene kledijvoorschriften en deze na rustig gezamenlijk overleg met alle betrokkenen, contextueel regelen. Moeten we in Vlaanderen ons (politiek) huiswerk niet hermaken?

2. Niet mee doen in een opbod tussen een 'religiofobe', enge laïciteit en een fanatiek godsdienstig fundamentalisme.

De fundamentele dialoog intensifiëren over heldere en wederzijds te respecteren afspraken over de plaats en de rol van cultuur en religie in een democratische rechtsstaat.

Vlaanderen en West-Europa kunnen, met een tolerante opvatting van godsdienst- en gewetensvrijheid, nog groeien in actief pluralisme.

De islam heeft nog iets te leren van ruimte scheppen voor vrije meningsuiting en respect en zorg voor de moderne mensenrechten.

3. Blijven focussen op onze prioriteiten: sociale ongelijkheid in het onderwijs wegwerken, ongelijkmatige posities op de arbeidsmarkt afbouwen en gebrek aan politieke kansen ombuigen.

4. Meer gezamenlijke initiatieven nemen van ontmoeting, uitwisseling én samenwerking om te bevorderen wat wezenlijk is in elk verdraagzaam intercultureel samenleven: vriendschappelijke verbondenheid doorheen verschillen.

*"We zijn allemaal slechts korte tijd op deze aarde.*

*De vraag is of we onze tijd hier voornamelijk besteden aan de dingen die ons scheiden, dan wel of we ons inzetten en blijvend inspanssen om gemeenschappelijke punten te vinden, te focussen op de toekomst die we voor onze kinderen willen en respect te tonen voor de waardigheid van alle mensen."  
(Obama in Cairo)*