



**Heer, zegen ons lichaam,  
dat het mag juichen als het leven en de gezondheid  
meezitten.**

**Zegen ons lichaam,  
dat het - bij ziekte - vele 'naasten' vindt, die de genezing  
begeleiden.**

**Zegen onze gevoelens en emoties,  
dat ze onze inzet voor mekaar  
liefdevol vertalen.**

**Zegen onze woorden,  
dat ze mooie zinnen maken over vriendschap,  
zinnen vol vakantie, samen met mekaar.**

**En als het leven 'beproeving' wordt,  
laat dan contacten ontstaan van compassie, medeleven en  
steun,  
steunwoorden zoals: "altijd je vriend!".**

**Aureel Chanterie.**