

Bezieler van de Schepping,

Je gunt ons het licht in de ogen.
Je voorziet ons van vaste grond onder de voeten,
van een dak boven ons liefdevol samenzijn.
Je laat vele graankorrels op de velden groeien
en als brood komen ze op onze tafels terecht.

*Waarom zouden wij het nalaten te bidden
voor hen die leven met die ene diepe wens,
dat ene diepe verlangen, dat ene grote tekort?*

*Je kent hun kostbaarste droom, Heer God.
Vervul die droom via onze bekommernis om hen:
een nieuwe kans voor de ene,
een nieuw werk voor de andere,
een betere gezondheid,
een kindervens,
een medemens,
een kracht om door te gaan.*

Bezieler van de Uittocht, Jahweh,

Je stelde altijd bevrijding boven slavernij of verslaving.
Je gaf voldoende woorden voor op de kruispunten van ons leven.
Je toonde altijd een begin van het beloofde land.

*Waarom zouden wij het nalaten te bidden
voor hen die zich op de woelige zee van het leven bevinden
en mijlenver geen land bespeuren?*

*Je kent hun kostbaarste doel, Heer God.
De teleurstelling, na een hoge verwachting, kunnen ombuigen.
De nederlaag, na een strijd, vervangen door nieuwe weerbaarheid.
De verlatenheid ombouwen tot nieuwe fierheid over het eigen kunnen.*

Bezieler van de gezondenen, (de ware profeten, de ware herders),

Je spreekt ze altijd eerst aan in de stille kamer van hun hart,
in het gebied van hun geweten.

*Waarom zouden wij het nalaten te bidden
om waarachtige gidsen in ons midden?*

*Leg de gezondenen, de verantwoordelijken, de vaders, de moeders,
de verzorgers, de begeleiders, de mensen van wie we verwachten dat ze
integer hun beroep uitoefenen,
veel woorden in de mond, die licht laten schijnen op het leven.
Leg veel daadkracht in hun handen om verbondenheid te vertalen
in het voordeel van de zwakkere medemensen. Amen.*

Aureel Chanterie.

