

# ***Inspiratieteksten***

***bij de week van de vrijwilliger***



## **Vrijwillig**

Zomaar, voor niets.  
Zomaar, zonder reden.  
Een schouderklop, een ruggensteun,  
een luisterend oor, een helpende hand.  
Jij, met je hele ik  
zomaar voor een ander.

Zomaar, of toch niet,  
maar uit engagement.  
Groter dan eindeloos  
en zo broodnodig in ons samenzijn.

Daarom verdien jij  
1000 keer dank  
en ons warm hart.

Niet zomaar, voor niets.  
Niet zomaar, zonder reden.  
Maar om al jouw keren 'zomaar'.

*Katrien Schryvers*

## **Samen voor meer menselijkheid**

We zagen aan de rand van een parkeerplaats de jonge kiemplant van een boom die zich door de asfaltlaag erboven had geboord.

Als je zoiets onwaarschijnlijk ziet, kun je niet anders dan je afvragen hoe dat kan. Dit beeld vat de essentie van wat we zo velen tegenwoordig zien doen. Waar je ook kijkt zie je opmerkelijke individuen en groepen die erin zijn geslaagd door de muren van trauma en tirannie te breken om zich te verbinden met hun diepe bronnen van menselijkheid.

Eén van mijn favoriete uitspraken – toegeschreven aan de antropologe Margaret Mead – is altijd geweest:

*'Twijfel er nooit aan dat een kleine groep betrokken en toegewijde burgers de wereld kan veranderen. Het is zelfs nog nooit anders zo geweest.'*

Daar geloof ik totaal in. Je kunt met maar vijf mensen bijna alles doen.

Met slechts één persoon is het moeilijk – maar als je die ene bij vier of vijf anderen zet, heb je een kracht waar je een strijd mee kunt voeren.

In verbondenheid moeten we elkaar in beweging houden voor de goede samenleving.

*Naar Otto Scharmer & Katrin Kaufer*

## ***Jullie dus***

Dank aan alle mannen en vrouwen  
die onze sociale organisaties dragen en schragen  
die blijven geloven in de kracht van mensen samen  
hier bij ons maar ook over onze eigen landsgrenzen heen.  
Dank aan jullie dus:

***“Wie anders zou de hemel dragen”***

Dank aan alle mannen en vrouwen, die tijd namen om te luisteren  
naar de woede, de twijfels, de ontgoocheling, de vragen,  
de wanhoop van heel veel mensen  
tijdens de voorbije maanden van storm en ontij.  
Dank voor jullie begrip, jullie geduld,  
jullie mee-zoeken naar nieuwe wegen.  
Dank aan jullie dus:

***“Wie anders zou de hemel dragen”***

Dank aan alle verantwoordelijken van onze organisaties  
van het nationaal niveau tot in de kleinste afdeling  
of vrijwilligersgroep  
die verder zwoegen, dag in dag uit,  
die hun trekkersrol moedig verder opnemen ondanks tegenwind.  
Dank aan jullie dus:

***“Wie anders zou de hemel dragen”***

Dank aan alle vrijwilligers  
die voor hun vele werk geen uren tellen  
en het allemaal zonder vergoeding, vrij-willig  
en met veel inzet blijven doen dag in dag uit,  
en zo een voorbeeld zijn voor volgende generaties.  
Dank aan jullie dus:

***“Wie anders zou de hemel dragen”***

## ***Samen dragen***

We geloven dat we grenzen kunnen bewegen,  
en dat het nodig is vandaag,  
meer dan ooit tevoren.

We geloven dat er zinvolle verbindingen mogelijk zijn,  
tussen mensen met verschillende sociale, religieuze of culturele achtergrond,  
tussen mensen met verschillende levensverhalen.  
en dat we kunnen leren van elkaar.

We geloven dat onze complexe samenleving  
een thuis kan worden,  
waar solidariteit en rechtvaardigheid de huisregels zijn.

We geloven dat we daartoe onze krachten moeten bundelen  
en zo samen kunnen werken aan en met nieuw vertrouwen in elkaar.

Samen dragen we de verantwoordelijkheid  
om nieuwe dingen tot stand te brengen.  
Daarvoor hebben we elkaar nodig  
vandaag, meer dan ooit tevoren.

## **Ghandi**



*'De beste manier om jezelf te vinden is  
door jezelf te verliezen ten dienste van anderen'*

## **Inspiratie vanuit het evangelie**

- Zout en Licht (Mt. 5,13-16)
- Het mosterdzaadje – Gist en bloem (Mt. 13,31-33)
- Ware grootheid (Mc. 10,42-45)
- Het huis op de rots (Lc.6,47-49)

## **Aanstekelijk**

Een vonk in mij,  
iemand sprak mij aan,  
iemand nodigde mij uit,  
iemand zag mijn gedrevenheid,  
iemand had mijn vrijwilligheid nodig,  
iemand zag mijn talenten,  
iemand respecteerde mijn grenzen.

Een vonk aanstekelijk,  
daarna sprak ik dankbaar  
iemand anders aan,  
zei ik op mijn beurt tegen iemand  
dat ik haar en hem nodig had.

Een vonk met velen,  
zo onbegrijpelijk diep,  
zo onweerstaanbaar vurig,  
aangewakkerd door waardering,  
door nooit vanzelfsprekend,  
door moedig doordoen,  
ook vandaag!

*Luc Vandenabeele*

## **Het geluk ligt in de ander**

We moeten goed beseffen dat wij de wereld zijn.  
De zin van die wereld heeft te maken met de ander.  
Hoe kunnen we mensen opnieuw met elkaar 'verbinden',  
want ieder mens heeft een fundamentele nood aan een ander.  
De weg en de kracht van de kleine goedheid is de juiste richting.  
Dit te beseffen is een appèl aan onze kleine verantwoordelijkheid.  
Daartoe moeten we bottom-up up werken en denken  
en niet alles verwachten van structuren.  
Durf mee aan de kant gaan staan van de naïeven, de dromers, de zogenoemde dwazen.

*Naar Prof. Dirk De Wachter*

## **Simpelweg buitengewoon**

Was als we nu eens  
simpelweg  
geloven in mensen.

In wat ze kunnen  
wat ze willen  
waarvan ze dromen.

En vooral ook geloven  
in jezelf  
in je eigen mogelijkheden.

Wat kan ik doen?  
Wat wil ik doen?  
om de dromen van anderen waar te maken.

Simpelweg geloven...

dat gewone mensen  
hand in hand  
schouder aan schouder  
buitengewone dingen doen.

*Vrij naar Barack Obama – uit 'Inspirerende teksten' WZZ 2016*

## Iedereen doet het-Week van de vrijwilliger '17

Fernand doet het voor vluchtelingen.  
Marian doet het door soep te maken.  
Lien doet het door mee te doen  
met een petitie voor een uitgesloten gezin.  
An doet het voor een derdewereldproject.  
Elise en Lucas gaan rond voor een derdewereldorganisatie.

Bea doet het door op te komen voor 'ongewenste' burens.  
Burens doen het voor elkaar op concrete wijze.  
Linda doet het dag in dag uit als mantelzorger.  
Lieve doet het door haar groepslid met een handicap  
mee te nemen op kamp.  
Monique doet het door iemand op te halen met haar wagen  
om samen naar de zondagseucharistie te gaan.

Etienne doet het door te verwijzen naar het Sociaal Huis.  
Miel spreekt de politieker aan over zijn verkiezingsbeloften.  
Marie-Jeanne doet het door te ijveren in groep voor een 30uren- werkweek.  
Marc ijvert samen met anderen voor de decenniumdoelstellingen.  
Wij wegen samen met anderen op de samenleving.

Een kleinkind doet het door te helpen bij een computerprobleem.  
Geert bezorgt me een inspirerende tekst.  
Tuur en Maria doen het door de zaal klaar te zetten.  
Lena en Gabriël doen het door op te ruimen tot het laatste moment.  
Jan heeft aandacht voor wie afwezig is door ziekte.

...

Iedereen doet het van ganser harte.  
Iedereen doet het met bezieling en grote liefde.  
Iedereen doet het met overtuiging en visie.  
Iedereen doet het van kindsbeen af.  
Iedereen doet voort zonder veel omkijken.  
Iedereen doet het voor iedereen.  
Iedereen doet het vrijwillig.

*Enkele zingeverrs deden het: deze tekst opmaken voor iedereen!  
Ter bemoediging.*