

De norm maal zoveel keer
is dat hoe we normaal normaal definiëren

We zetten het normaal een masker op
alsof we besmet kunnen geraken met de realiteit

Wat hierna
vragen we ons nu altijd af
maar de na komt na het nu
dus waarom nu niet praten over het nu
want de nu van daarnet is al de hierna van hiervoor

Vanop afstand nabij zijn
empathie die we gehamsterd hebben
loslaten via onze burgerzin

Momenteel zitten er nog schermen tussen onze vingers
dus ik laat je mijn woorden tot op het bot voelen

Radicale empathie voor de vingers die de mijne net niet raken
voor het geworteld leven dat terug kan ademen
voor mensen die zonder vragen hun leven wagen
voor wij die deze situatie op onze schouders dragen

Solidair zijn heeft geen aanraking nodig
om te kunnen raken