



tussen haakjes

**voor bezinning en gebed
Pasen vieren
2011 ■■■■■■**

Welkom en inleiding

- 1 Goede vrienden van OKRA,
hartelijk welkom op onze paasviering.
Pasen is het grootste feest van het jaar.
Pasen, het feest der feesten,
feest van nieuw leven, feest van nieuw licht.
Vandaag mogen we dankbaar vieren
dat God aan Jezus nieuw leven gaf.
Ja, de Heer is waarlijk opgestaan.
Deze vreugdevolle boodschap
mag vandaag klinken hier in ons midden.

- 2 Beste OKRA-vrienden,
van harte welkom op onze Paasviering.
Laten wij samen Pasen vieren in de voetsporen van
Jezus en zijn leerlingen.
Jezus, vernederd, geslagen en dood gemarteld, in de
steek gelaten door iedereen, zelfs door zijn vrienden,
zelf worstelend met zijn geloof in de Vader. Zei Jezus
niet aan het kruis ‘mijn God, mijn God, waarom heb
Je Mij verlaten?’, maar diezelfde Jezus getuigde ook
‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij
doen’ en ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest’.
En omwille van het Paasgebeuren noemen wij dit de
Goede Week, want Pasen is toch het feest van Jezus’
verrijzenis. Het feest van het Licht, dat de duisternis
ook uit ons leven verdrijft, het feest van bevrijding uit
zondige, dodende situaties, het feest van opstanding
uit het graf van de eenzaamheid, het feest dat de kilte
in ons menselijk bestaan ombuigt in warme genegen-
heid en liefde, het feest van echt vreugdevol leven,
van eeuwig leven. Laten wij dit alles nu samen vieren.

Schuldbelijdenis

1 Laten wij God en onze medemensen om vergeving vragen voor elke keer dat wij geen licht waren voor onze medemensen, maar duisternis brachten in hun leven , hen isoleerden, hen kwetsten door wat wij zagen of deden.

Heer, ontferm u over ons.

2 Laten wij God en onze medemensen om vergeving vragen voor elke keer dat wij onze medemensen in nood in de steek lieten, deden dat wij hen niet zagen, hun hulpgeroep niet hoorden, onze verantwoordelijkheid niet namen.

Christus, ontferm u over ons.

3 Laten wij God en onze medemensen om vergeving voor elke keer dat wij uit zelfbehoud of uit angst medemensen negeerden, deden dat wij hen niet kenden of zelfs verraad pleegden.

Heer, ontferm u over ons.

Gebeden

- 1 Heer, onze God, met de verrezen Heer in ons midden bidden wij U: Laat ons de paasboodschap in geloof aanvaarden. Vernieuw in ons de gedachte dat Jezus ons voorgaat en ons de weg wijst naar een nieuwe wereld vol goedheid voor alle mensen. Dit vragen wij U, door Christus, onze verrezen Heer.--Amen.

- 2 Laten wij bidden. Heer, wil ook ons bevrijden uit alles wat ons leven beklemmt, verduistert, uit onze eenzaamheid, uit ons isolement, uit onze angst, waardoor we ons sluiten voor het samenleven en ons opsluiten in onszelf. Jezus, help ons inzien dat uw levenswijze, uw eenheid en verbondenheid met uw en onze liefdevolle Vader ook ons de kracht kan geven om telkens opnieuw echt mens te worden en echt mens te zijn voor onze medemensen, om ons samenleven uit te diepen tot een echt bevrijdend, levengevend vredevol Paasgebeuren.

- 3 God, onze Vader, in verbondenheid met U en elkaar mogen wij Jezus' verrijzenis vieren. Versterk ons geloof in de verrezen Heer. Laat ook in ons de nieuwe mens verrijzen. Doe ons opstaan tot een leven van vreugde en goedheid. Bewaar ons in deze paasvreugde, vandaag en alle dagen.--Amen.

1 Nu ik gestorven ben zing ik

In een viool stond de volgende spreuk:

‘Toen ik in de bossen leefde, heb ik gezwegen,
nu ik gestorven ben, zing ik.’

Want hoe gaat het:

In het bos staat een boom naast een boom naast een
boom en nooit een groet, een teken.

Totdat zo'n boom gepakt wordt, de takken eraf,
de schors wordt afgestroopt,
de stam wordt aan stukken gezaagd in planken.

Mijn God, welke martelingen ondergaat zo'n boom
nog meer.

Eindelijk komt het hout terecht bij de vioolbouwer.

En daar gebeurt het wonder: het hout is

die licht gebogen viool geworden;

ze ligt in de hand van de speler:

‘Nu ik gestorven ben, zing ik.’

2 Verrijzen

Verrijzen is vanuit de dood nieuw leven ervaren.
Verrijzen is niet van vroeger niet voor later.
Het is nu reeds en daarom wellicht ook later.

Verrijzen is na een donkere nacht het daglicht
als nooit tevoren ervaren,
vanuit de uitzichtloosheid nieuwe krachten
in zich voelen opborrelen
en met een brede blik het leven weer aanpakken.

Verrijzen is niet lam blijven
maar vechten tegen alles wat mensen klein maakt,
iets van jezelf prijsgeven,
een stukje leven voor de anderen
en samen nieuwe ruimte beleven.

Verrijzen is ook bevrijding en ontplooiing brengen,
anderen doen opstaan uit ellende en onmacht,
uit gebroken-zijn en oude pijn,
levenwekkend zijn voor wie ten onder dreigt te gaan.

Verrijzen is opstandig zijn vanuit een bevrijd gemoed,
structuren en systemen ombuigen,
mensen wakker maken uit hun dodelijke slaap.

3 Pasen is

Pasen is geloven in God, die Liefde is, leven geeft, eeuwig leven geeft.

Pasen is geloven dat onze God geen pijn of verdriet wil, maar vreugde, vrede, liefdevol samenzijn.

Pasen is geloven dat God, de Liefde sterker is dan lijden en dood.

Pasen is geloven dat niet de dood het laatste woord heeft, maar de Liefde, het Leven, het eeuwig leven.

Pasen is geloven dat Jezus de Christus de dood heeft overwonnen, verrezen is, leeft en ons voor gaat en ons de weg wijst naar een nieuwe wereld vol goedheid voor alle mensen.

Pasen is geloven dat ook wij zullen verrijzen , opgenomen worden in de Liefde van onze God.

Pasen is geloven dat het lijden van de mensen ook God raakt, zoals het lijden van onze geliefden ook ons raakt.

Pasen is mensen bevrijden , waar zij vastgeroest zijn, mensen uitnodigen om opnieuw te leven, hun levensdraad weer op te nemen.

Pasen is mensen bevrijden uit het graf van de eenzaamheid laten voelen dat ze voor ons niet dood en begraven zijn, maar dat zij voor ons nog altijd heel veel betekenen, dat wij ons nog steeds diep verbonden voelen met hen.

Pasen is eenzamen, zieken, uitgestotenen, verslaafden, ontmoedigden, vreemdelingen, nieuwe hoop geven, nieuw leven.

4 Verrijzen is

Verrijzen is altijd weer opnieuw bouwen aan je leven
met de stenen van je stoutste dromen
en met de stenen van je bitterste en felste pijn.
En altijd weer opnieuw geloven dat het kan:
de stenen van je dromen en van je pijn
bijeen te voegen tot een huis van liefde voor wie een-
zaam is.

Verrijzen is altijd weer opnieuw aanvaarden
door de diepste nacht te gaan
en zaad te zijn dat sterven moet
en graan te zijn dat pletten moet.
En altijd weer opnieuw geloven
dat het zeker is dat in de diepste diepte licht
en aan de verste einder Leven wacht.

Verrijzen is altijd opnieuw op weg gaan met de zeker-
heid vlak om de hoek het wonder te ontmoeten in een
glimlach of een traan, in een handdruk of een vloek.
En altijd opnieuw geloven dat het kan geluk en pijn
bijeen te voegen tot een vuur van ware geborgenheid.

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf weggrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: ‘Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.’

Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

[Marcus 16, 1-8]

Hernieuwing van de doopbeloften

Beste vrienden, tijdens deze paasviering willen we als nieuwe mensen in het leven staan en ons gelovig engagement vernieuwen.

Wat andere mensen bij ons doopsel voor ons hebben verwoord willen we hier opnieuw uitspreken.

Wij antwoorden drie maal met: Ja, ik geloof en daarna driemaal met: Ja, dat beloof ik.

Geloof Gij in God, de Scheppende Vader,
die hemel en aarde vol liefde
aan de mensen toevertrouwt.

Allen: Ja, ik geloof.

Geloof Gij in Jezus, zijn Zoon,
die verreezen is en ons is voorgegaan naar de Vader.

Allen: Ja, ik geloof.

Geloof gij in de heilige Geest,
die ons door Jezus is beloofd
en die ons sterk maakt
en met ons een gemeenschap van liefde bouwt.

Allen: Ja, ik geloof.

Beloof gij u af te keren van het kwade
en u te richten naar Jezus Christus ?

Allen: Ja, dat beloof ik.

Pr. Beloofst gij te leven als kinderen van het licht,
in vrede , goedheid en trouw?

Allen: Ja, dat beloof ik.

Pr. Beloofst gij God lief te hebben met hart en ziel
en uw naaste als uzelf?

Allen: Ja, dat beloof ik.

Moge God, die barmhartig is en rijk aan liefde, aan ieder van ons en aan heel de christelijke gemeenschap de kracht en de moed schenken om naar Zijn evangelie te leven.

Kruisteken

Als uitdrukking van ons geloof in de verrezen Heer en trouw aan het geloof van ons doopsel willen wij nu een kruisteken maken met het water dat gewijd is tijdens de paasnacht. Enkele bestuursleden komen rond met een klein kommetje wijwater en diegene die willen mogen hun hand in het wijwater dompelen en daarmee een kruisteken maken.

(Water wordt in kleine kommetjes geschept. Bestuursleden gaan langs de tafels en laten mensen een kruisteken maken met het wijwater.)

Geloofsbelijdenis

V Laten nu ook wij getuigenis afleggen van ons geloof in de verrijzenis.

A Wij geloven in de God van mensen,
een God die schepper is.
Hij heeft aan mensen die schepping toevertrouwd
en laat hen nooit in de steek.

Wij geloven in Jezus Christus.
Als geen ander is Hij beeld van God.
Wij geloven in Hem als iemand
die zijn leven deelde met de minsten.
Zelfs zijn dood was uit trouw aan hen.
Juist daarom is Hij levend gebleven onder ons
tot op deze dag.

Wij geloven in Gods geest,
die ons met haar warmte bezielt
en aanzet tot evangelisch handelen.
Deze geest leeft in de gemeenschap van Jezus,
onze eigen kerk hier op aarde.
Wij geloven in onze opdracht,
om in Jezus' naam deze aarde
in alle opzichten leefbaarder te maken.

Met Jezus voor ogen durven wij geloven
dat het leven geen einde kent
en voortgaat, van geslacht tot geslacht.
Dat wij allen eens thuis zullen komen
bij Hem, onze God en Vader.--Amen.

Groen, nieuw leven

Voor al zwaar zieken, bedroefden, treurenden, wie het niet meer ziet zitten, hebben nood aan tekens, symbolen van hoop op nieuw leven, die hun geloof in een nieuw leven, in opnieuw gelukkig leven kan voeden. Maar dit is toch waar voor elke mens, ook voor ieder van ons.

Groen is de kleur van de hoop en teken van nieuw leven, symbool van eeuwig leven.

Ook in de natuur wijst pril, ontluikend groen dat er nieuw leven geboren is, een nieuwe lente.

Er zijn ook immer groene struiken en bomen. Symbolen van eeuwig leven, symbolen dat de kracht van het Leven steeds aanwezig is en blijft.

Het Paasgebeuren drukt toch ons geloof uit dat het diepste leven nooit sterft.

Laten wij nu aan elkaar een teken geven van ons geloof in nieuw leven, van ons geloof in de verrijzenis. Wij kunnen dat nu doen door aan elkaar een takje jong groen of een (paas)bloem te geven.

Voorbeden

Laat ons nu bidden tot God, de Vader van onze verrezen Heer.

Lezer 1: Heer onze God,
tijdens deze paasviering bidden wij voor allen die geboren zijn om te leven:
voor de kinderen, de jongeren, de volwassenen,
voor de oudere mensen, door het leven getekend maar vol van wijze goedheid.
Dat het Paasgeloof allen mag sterken in de overtuiging dat het leven de moeite waard is,
en dat we vanaf vandaag elkaar weer oproepen tot vreugdevol samenleven.
Laat ons bidden.

Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Lezer 2: Heer, onze God,
op deze dag van Pasen bidden wij voor allen in het leven worden tegengewerkt, voor de teleurgestelden, die het leven waardeloos vinden, de mislukten, die met de vinger worden nagewezen; dat wij ophouden anderen de dood aan te doen - en dat die anderen vanaf dit Paasfeest weer gaan geloven dat zij gemaakt zijn voor het leven en voor de vreugde.
Laat ons bidden.

Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Lezer 1: Heer onze God,
op dit Paasfeest bidden wij voor onszelf:
dat we vuriger worden in ons geloof;
dat wij opnieuw samenzijn met vreugde;
dat onze goedheid en dienstbaarheid onverminderd
zouden openbloeien;
dat wij als OKRA-terfpunt ons meer en meer richten
naar het evangelie van Jezus; dat wij blijven zorgen
voor minderbedeelden en voor elkaar opdat het leven
voor ieder mens een feest wordt.
Laat ons bidden.

Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Onze Vader

Paaswens

Pasen is lente, zon en levensvreugde, een blijde dag om te vieren. Het leven begint altijd opnieuw. De dood heeft niet het laatste woord. Vandaag schuift God de steen opzij die ons belet om echt te leven. In Jezus overwint het leven. God noemt ons bij onze naam en geeft ieder een nieuwe toekomst.

Hartelijk dank voor het meebidden en meevieren.

Ik wens jullie een zalig Pasen en nog een heel gezellig paasfeest.

Als aandenken aan dit Paasfeest krijgt iedereen van het bestuur een:

- paasbloem
- paaswens op kaartje
- palmtakje
- ...