



tussen haakjes

**voor bezinning en gebed
2009/1 ■■■■■■**

WOORD VOORAF

.....

Deze (Tussen haakjes) is een klein beetje anders dan de vorige. We doorlopen het (kerkelijk) jaar en bij een aantal belangrijke gebeurtenissen en feesten geven we 4 elementen:

- een korte uitleg over het feest of de periode
- een bijhorende evangelie- of bijbeltekst
- een gebed
- een bezinning

We hebben dit gedaan zodat pastorale verantwoordelijken van afdelingen, kernen of trefpunten nog gemakkelijker hun weg naar een goede tekst zouden vinden, aansluitend bij de periode van het jaar.

Er zijn ook heel wat goede teksten op het internet te vinden. Probeer eens bij acw.be. Klik op zingeving. of bij thomas.be

We hopen dat vele mensen van deze teksten gebruik maken om zo hun eigen inspiratie en die van hun afdeling, kern, trefpunt... te versterken.

Hartelijk dank aan CM Sint-Michielsbond van Brussel voor het kopieerwerk.

Tussen haakjes is een initiatief van de pastorale ploeg van

ACW Verbond Brussel-Halle-Vilvoorde
Pletinckxstraat 19
1000 Brussel
Tel: 02/508 89 01

PS. Deze en vorige (tussen haakjes) zijn ook te vinden op het internet:

<http://www.acw.be/verbond/brussel/content/blogcategory/39/136/>

Advent is een tijd van verwachting en inkeer, van verlangen naar het licht, van uitzien naar het komende feest van de Heer, het Kerstfeest, zijn verschijning als mens door zijn geboorte in Bethlehem.

In kerken wordt de advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een adventskrans waarop vier kaarsen staan. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor kerst branden dus alle kaarsen.

Visioen van de profeet Jesaja

De wolf en het lam wonen samen,
de panter vlijt zich neer naast het bokje,
het kalf en de leeuw weiden samen:
een kleine jongen kan ze hoeden.
De koe en de berin sluiten vriendschap,
hun jongen liggen bijeen.
De leeuw eet stro, net als de os.
De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
het kind strekt zijn hand uit
naar het nest van de slang.
Niemand doet nog kwaad
of handelt nog verderfelijk.

[Jesaja 11, 6-9]

ADVENT

gebed

Goede Vader,
in deze advent worden wij ons meer bewust
van alle vragen en verwachtingen die in ons leven.
Wij willen proberen het antwoord op deze vragen
niet te gaan zoeken in luxe, comfort en macht
die niet blijvend zijn, maar bij u,
God, die ons diepste geluk wil.
Help ons daarom meer tijd te maken
voor u en voor mekaar.
Doordring ons van uw blijde boodschap.
Maak ons geestdriftig als Jesaja
zodat wij onze medemensen
nieuwe moed kunnen geven.

Profeten

De valse profeten preken individualisme,
elk-voor-zich, eigen rechten eerst.
Zij houden ons voor
dat geluk met centen af te dwingen is,
dat het alleen gaat om
je goed voelen in arbeid en vrije tijd
dankzij ietsje meer.

Deze profeten dreigen er goed in te slagen
om ons te verdelen en te sussen.
Deze profeten van geld en gewin
zijn sluw en handig.
We lopen ze onnadenkend achterna.

We hebben in deze donkere tijden
weer echte profeten nodig.
Profeten die tegen de verdeeldheid in,
oproepen om de krachten te bundelen,
van hier tot het einde van de wereld.
Profeten, die tegen altijd-ietsje-meer,
zoeken naar wat echt welzijn is, en die daarbij
steeds weer de slachtoffers opzoeken.
Profeten die tegen individualisme in,
geloven en oproepen tot warme solidariteit,
het verbinden van eigen rechten met die van andere.

Vandaag is het quasi onmogelijk om alleen profeet te zijn.
Laten we samen profetisch en tegendraads handelen,
omwille van het geluk van allen.

[Luc Vandenabeele]

KERSTMIS

Kerstmis viert het uitzonderlijk goed nieuws van een meisje, Maria, die 2000 jaar geleden een kind ter wereld bracht in een stal kort bij de stad Bethlehem in Palestina.

Hij kreeg de naam Jezus, wat betekent: God redt.

De eersten die hem kwamen bezoeken waren enkele arme herders. Daarna volgden 'wijzen uit het oosten' die hem goud, wierrook en mirre aanboden.

In dit kind zullen zijn leerlingen de zoon van God herkennen.

Ik kom jullie goed nieuws brengen

Wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws brengen,
dat het hele volk
met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David
jullie redder geboren.
Hij is de Messias, de Heer.
Dit zal voor jullie het teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden
dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.

[Lucas 2, 10-12]

Heer Jezus Christus,
vandaag zegt Gij tot ons:
‘Vrede op aarde
aan alle mensen van goede wil!’

Daarom bidden wij:
laat ons nooit in de steek,
maar blijf altijd bij ons.
Dat wij mensen worden van goede wil
en zo samen vrede vinden.
Zegen ons zodat wij voor mekaar
een zegen zijn op deze kerstdag
en ook al de dagen
dat Gij ons het leven schenkt.

NIEUWJAAR

Op de eerste dag van het jaar wensen wij elkaar een zalig en gelukkig nieuwjaar. In deze wens leggen wij onze oprechte wil om elkaar gelukkig te maken.

De Kerk heeft deze dag uitgeroepen tot een dag voor de vrede. Zij vraagt om vrede voor alle mensen, waar ook ter wereld, en om diepe innerlijke rust in elk mensenhart.

Zegen

Moge de HEER u zegenen en behoeden!
Moge de HEER de glans van zijn gelaat
over u spreiden en u genadig zijn!
Moge de HEER zijn gelaat naar u keren
en u vrede schenken!

[Numeri 6, 24-26]

NIEUWJAAR

Bij een nieuw jaar

Heer,
geef ons bij het begin van dit nieuwe jaar
de moed om ondanks ons kleine hart
toch vrede, geluk en alle goeds toe te wensen
aan de mensen rondom ons.

Geef ons de hoop
om ondanks ons bange hart
toch de wensen voor een nieuwe toekomst
uit te dragen
in een wereld die een huis kan zijn
van licht voor alle mensen.

Geef ons in dit nieuwe jaar de lange adem
om in deze wereld tot in den treure getekend
door oorlog, aanslagen en terreur
de broze woorden van vrede en gerechtigheid,
geluk en toekomst te blijven herhalen.

Geef ons
- misschien nog meer dan goede gezondheid
en voorspoed -
diep vertrouwen, onverzettelijke hoop
en vastberaden liefde.

[Luk De Geest]

VASTEN

.....

De vasten of veertigdagentijd begint op Aswoensdag en duurt tot de Paasnacht. Het is de liturgische tijd als voorbereiding op het feest van Pasen. Voor de christenen betekent het een tijd van inkeer en herbronning: een terugkeer naar de bron, naar leven zoals het evangelie van Jezus het ons voorhoudt. De tijd bij uitstek om zich vrij te maken van onwaarden als hebzucht, eerzucht en heerszucht; om de ballast los te laten die zich in het dagelijkse leven opdringt; om, meer dan anders, tijd te maken voor gebed, bezinning en vasten.

■
■
■
■
■
■
■
■
b
j
i
b
e
l

Jezus werd door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.’ Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.’ Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: Stel de Heer, uw God, niet op de proef.’ De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.’

[Matteüs 4, 1-10]

Leen mij

Leen mij uw handen, Jezus,
- voor 40 dagen lang -
om met helende toewijding
uw boodschap te realiseren
en om ze te vouwen tot hoopvol gebed.

Leen mij uw oren, Jezus,
- voor 40 dagen lang -
om alleen naar waarheid te horen
wat anderen over anderen spreken
en om in scherpe taal toch iets goeds te vernemen.

Leen mij uw voeten, Jezus,
- voor 40 dagen lang -
om zo snel te leren stappen
dat de traagste mij kan volgen
en om af en toe naar hem toe te kunnen gaan.

Leen mij uw ogen, Jezus,
- voor 40 dagen lang -
om de schoonheid te bewonderen
van mensen die uw wil volbrengen
en om van zondigheid te kunnen leren.

Leen mij uw hele leven, Jezus,
- voor 40 dagen lang -
om in woord en daad te worden
naar wie ik steeds heb opgezien
en om hier al - met Pasen als het kan -
uw verrijzenis te beleven
zodat het ook aan mij gebeurt!

VASTEN

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
beziening

Vastentijd?

Een achterhaald ritueel
uit oude godsdiensten?
Of een hoogst actuele oefening
in wereldsolidariteit?

Als vastentijd
dit zou kunnen worden:
leren leven op een wijze
die alle mensen
van onze planeet
in staat stelt om waardig te leven.
Echt werk maken
van een economie en een levensstijl
met zorg voor herverdeling van welvaart,
met zorg voor leven op aarde.

Wie eraan meedoet,
ervaart het in eigen leven en samenleven:
het maakt een verschil uit
Stilte en bezinning
of gebed en viering
die helpen om nieuw te zien en te zijn.
In eigen leven solidair versoberen.
Het leidt tot meer rechtvaardigheid.

Vastentijd
zal morgen wereldwijd
geen vrijblijvende tijd meer zijn.
Godsdienstige mensen
en sociaal bewogen mensen
maken er vandaag al werk van.

[Jean-Paul Vermassen, algemeen pastor ACW]

GOEDE WEEK

De 'goede week' is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. In deze 'goede week' vieren we dat God zijn zoon Jezus de weg van alle mensen heeft laten gaan. De weg van dienstbaarheid en inzet voor anderen (dat vieren we op Witte Donderdag). Die weg van dienstbaarheid en inzet is hij zo consequent gegaan dat de tegenkanting en het lijden hem niet zijn gespaard gebleven (Goede Vrijdag). Op het eerste gezicht leek deze weg dood te lopen, letterlijk en figuurlijk, maar zo hebben de vrienden van Jezus het niet begrepen. Zij hebben mogen ervaren dat toen Jezus stierf, zijn Geest tot leven kwam (Pasen). Naar menselijke maatstaven is de 'goede' week eerder een 'slechte' week. Jezus is eraan ten onder gegaan en gestorven op een kruis. Maar door de kracht van God en de solidariteit tussen mensen wordt een 'slechte week', de 'goede week', een blijde boodschap.

bijbel

Witte donderdag

Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. [Johannes 13, 14-15]

bijbel

Goede vrijdag

Vanaf het zesde uur viel er duisternis over het hele land, tot aan het negende uur. Rond het negende uur riep Jezus met luide stem uit: 'Eli, Eli, lema sabach-tani?' Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt u Mij in de steek gelaten?... Jezus schreeuwde opnieuw luidkeels en gaf de geest [Matteüs 27, 45-50]

GOEDE WEEK

gebed

Gekruisigd

Elke dag, ook vandaag,
wordt er gekruisigd.

Miljoenen hongeren
dagelijks door economische wetmatigheden.
Door corruptie en eigenbelang gaan
de zwaksten eronderdoor.

Duizenden verongelukken
en worden vermikt op Europese wegen.
Jonge mensen kiezen
in eenzaamheid voor de dood.

Tallose kinderen vechten ergens ter wereld
aan een of ander front,
hun rechten vertrapt,
hun onschuld vermoord.

De waanzin van de oorlog gaat nog steeds verder,
onschuldige mensen worden meegesleurd
in vernieling en dood.

Vergeef het, God,
wij mensen weten
soms nog steeds niet
wat we doen.
Geef ons de moed
om de problemen
onder ogen te willen zien
en ons steentje bij te dragen
om ze aan te pakken.

Van dood naar nieuw leven

Er was dood, toen mensen elkaar kwetsten
met woorden of met zwijgen,
maar er kwam nieuw leven,
toen de een de ander om vergeving vroeg,
toen de ander een nieuwe kans gunde...

Er was dood, toen mensen elkaar uit het oog verloren,
en daardoor dachten
niks meer voor mekaar te betekenen,
maar er kwam nieuw leven,
toen de een de ander weer opzocht,
en de ander er volop voor openstond.

Er was dood, toen mensen onrecht werd aangedaan
door wetten en structuren als een doolhof,
die vraagt om het recht van de sterkste,
maar er kwam nieuw leven,
toen de een de ander vroeg
om groep te vormen en samen
verzet aan te tekenen tegen onrecht.

Er was dood, toen Jezus koos voor de liefde,
en tot het uiterste ging,
maar er kwam nieuw leven,
toen mensen begrepen wat Jezus bedoelde
en de Geest kracht genoeg gaf
om overal nieuw leven te brengen.

[Luc Vandenabeele]

PASEN

Op het feest van Pasen vieren wij de verrijzenis van Jezus. De Heer leeft. Hij geeft ons hoop en vreugde, want wij mogen delen in zijn nieuw leven. Zijn verrijzenis bewijst dat pijn en lijden, zonde en dood niet het laatste woord hebben in het leven van de mens.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
b
i
j
b
e
l

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf weggrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: ‘Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.’ Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

[Marcus 16, 1-8]

Zalig Paasfeest

Dat er licht mag zijn.

Licht in onze ogen,
zodat we elkaar zien,
zo goed als nieuw.

Licht in onze huizen,
dat er vriendschap
en gastvrijheid mogen heersen.

Licht op onze wegen,
dat we niet dwalen
en elkaar tot doolhof zijn.

Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten,
elkaar toe te schijnen.

Met het geloof in Hem
die ons geroepen heeft:

‘Ik ben het licht van de wereld!’

PASEN



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
bezinning

Verrijzen moet nog bij Pasen

Verrijzen is vanuit de dood nieuw leven ervaren.
Verrijzen is niet van vroeger niet voor later.
Het is nu reeds en daarom wellicht ook later.

Verrijzen is na een donkere nacht het daglicht
als nooit tevoren ervaren, vanuit de uitzichtloosheid
nieuwe krachten in zich voelen opborrelen
en met een brede blik het leven weer aanpakken.

Verrijzen is niet lam blijven
maar vechten tegen alles wat mensen klein maakt,
iets van jezelf prijsgeven, leven voor de anderen
en samen nieuwe ruimte beleven.

Verrijzen is ook bevrijding en ontplooiing brengen,
anderen doen opstaan uit ellende en onmacht,
uit gebroken-zijn en oude pijn,
levenwekkend zijn voor wie ten onder dreigt te gaan.

Verrijzen is opstandig zijn vanuit een bevrijd gemoed,
structuren en systemen ombuigen,
mensen wakker maken uit hun dodelijke slaap.

HEMELVAART - RERUM NOVARUM

Hemelvaartsdag drukt uit hoe Jezus verbonden is met de Vader, hoe zijn leven ook puur goddelijk is. Tegelijk worden christenen gezonden om zijn werk in deze wereld verder te zetten. Hemelvaartsdag is dan ook een zendingsfeest. Dat de sociale bewegingen op die dag Rerum Novarum vieren, is niet louter toeval. Het hart van de christenen is hemelwaarts gericht, maar ze staan evenzeer in de wereldse realiteit. Ze hebben de opdracht om de schepping mee te helpen voltooien. Vrede, gerechtigheid en solidariteit zijn geen ijdele woorden voor wie gelooft in Jezus, Zoon van God, Vader van alle mensen.

Wat staan jullie naar de hemel te kijken

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?’

[Handelingen 1, 9-11]

HEMELVAART - RERUM NOVARUM

gebed

God, Gij die werkt in mensen en wereld,
als een Kracht, als een Kracht van mensen samen.
Verenig ons in deze viering
Verbind ons met de mensen van overal,
verbind ons met elkaar.
God, Gij die werkt in mensen en wereld,
als Inspiratie van mensen voor elkaar.
Geef ons ideeën
om mensen aan te spreken
om mensen actief te maken.
Beweeg ons zoals Jezus in beweging kwam:
mensen voor mensen,
zonder voorwaarden, zonder grenzen,
nu en alle dagen.

HEMELVAART - RERUM NOVARUM

Een programma dat wereldwijd te realiseren blijft

Tegenover het recht van de sterkste
staan de rechten van de zwakken

Tegenover het profijtbeginsel staat de menselijkheid.

Tegenover het behandelen van mensen als objecten
staan de inspraak en medeverantwoordelijkheid van mensen.

Tegenover het overheersen staat de dialoog.

Tegenover het materialisme
staat de rijkdom van levensbeschouwing en spiritualiteit.

Tegenover het neokolonialisme staat het recht op eigenheid

Tegenover het beheersen van de markt door enkelen
staat een open rechtvaardige handel.

**Tegenover een mondiale afbouw van sociale zekerheid
staat behoud van sociale bescherming.**

**Tegenover afwezigheid van sociale zekerheid
staat opbouw en globalisering van sociale bescherming.**

Tegenover een vervlakkende wereldmarkt
staat de rijkdom van lokale producten.

Tegenover gesloten grenzen
staat een open en gastvrije wereld.

Tegenover eng nationalisme staat multiculturele rijkdom.

Tegenover geweld en oorlog staan geweldloosheid en vrede.

Tegenover vernietiging van leven op aarde
staat zorg voor duurzame ontwikkeling.

PINKSTEREN

Met Pinksteren wordt de neerdaling van de heilige Geest herdacht. Deze neerdaling is ook het begin van de christelijke Kerk.

Pinksteren volgt tien dagen op Hemelvaart en 49 dagen (zeven zondagen) na Pasen, in 2009 op 31 mei.

De gebeurtenissen staan beschreven in Handelingen 2, 1-41.

Pinksteren

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’

[Handelingen 2, 1-8]

Dat hier in huis mag zijn

Dat hier in huis mag zijn
de Geest van liefde en vriendschap.

Dat hier in huis mag zijn
de Geest van geduld en hoop.

Dat hier in huis mag zijn
de Geest van warme aandacht.

Dat hier in huis mag zijn
de Geest van tedere zorg.

Dat hier in huis mag zijn
de Geest die heelt en beschermt.

Dat hier in huis mag zijn de
Geest die gemeenschap sticht.

Dat hier in huis mag zijn de
Geest waarbij iedereen zichzelf mag zijn.

MARIA-TENHEMELOPNEMING

.....

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7^e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
b
i
j
b
e
l

Loflied van Maria

Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaars.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.

[Lucas 1, 46-54]

MARIA-TENHEMELOPNEMING

gebed

Geef ons iets van uw groot geloof

Maria, schone vrouw,
gij zijt de moeder van Jezus
en het beeld van de kerk.

Geef ons iets van uw groot geloof:
ontvankelijkheid voor wat God wil;

beschikbaarheid om alles te doen
wat de Heer ons zeggen zal;

dienstbare liefde
in het leven van elke dag;

durf en moed
om met twijfels te leven;

sterkte en vertrouwen
om het woord van God
in ons hart te bewaren;

trouw en volharding
tot onder het kruis van Jezus,
uw zoon en onze Heer.

SINT-FRANCISCUS

Franciscus van Assisi (1181/2-1226) was de oudste zoon van een rijke koopman uit Assisi. Met een jaar gevangenschap in nabuurstad Perugia in 1201 begint een bekeringsproces dat enkele jaren in beslag neemt en uitloopt op radicale navolging van Jezus. In 1206 gaat hij leven als kluizenaar, verzorgt hij melaatsen en begint kerkjes te herstellen. Twee jaar later beginnen mensen zich bij hem aan te sluiten in kleding en levenswijze. Als ze met zijn twaalfen zijn, begeven ze zich in 1209 met een eenvoudige regeltekst naar de paus om toestemming te vragen om te mogen leven volgens het evangelie.

Bekend is Franciscus' eerste ontmoeting met zijn zusters en broeders de vogels, maar deze valt niet met zekerheid te dateren. In 1219 trekt Franciscus naar het kruisvaartleger in Damiate in Egypte, ontmoet de Sultan en bezoekt het land waar zijn grote voorbeeld, Jezus, rondtrok en leefde. Hij keert terug als hem ter ore komt, dat zijn broederschap door zijn afwezigheid in verwarring is geraakt. Thuis gekomen treedt hij af als generale minister. In 1221 keuren de minderbroeders - die dan met enkele duizenden zijn - de laatste redactie goed van hun voorlopige regel, die hun ervaringen en besluiten van de voorafgaande tien jaar vastlegt. Als die niet blijkt te voldoen, stelt Franciscus in 1223 een nieuwe versie samen. Dat jaar viert hij Kerstmis met een levende kerststal. Als hij in 1225 voor zijn ziekten verzorgd wordt in San Damiano - waar Clara van Assisi met haar zusters huist - dicht hij zijn Zonnelied. Franciscus sterft op de vooravond van vier oktober 1226 bij de kapel van Portiuncula.

Vredesgebed

Heer, maak van mij een werktuig van Uw vrede.

Laat me liefde brengen waar haat heerst.

Laat me vergeving brengen waar beledigd werd.

Laat me eendracht brengen waar tweedracht is.

Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen.

Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt.

Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt.

Laat me licht brengen waar het duister daalt.

Laat me vreugde brengen waar droefheid is.

En geef dat ik bij dit alles veeleer zoek

te troosten dan getroost te worden,

te begrijpen dan begrepen te worden,

te beminnen dan bemind te worden.

Want het is door te geven dat men krijgt,

door zichzelf te verliezen dat men vindt,

door te vergeven dat men vergeven wordt

en door te sterven dat men verrijst

tot eeuwig leven.

[niet ten onrechte toegeschreven aan Franciscus]

SINT-FRANCISCUS

Lofzang van de schepselen - Zonnelied

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
U zij de lof, de glorie en de eer en alle zegening.
U alleen Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig U ook maar te noemen.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw creaturen,
vooral heer broeder zon, die de dag is,
en waardoor Gij ons verlicht.
En hij is schoon en stralend met grootse pracht.
Van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gemaakt,
zo helder, kostbaar en schoon.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met broeder wind en de lucht
en met bewolkt en helder en elk soort weer,
waardoor Gij uw schepselen onderhoudt.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met zuster water,
dat zo bruikbaar is en ootmoedig
en kostbaar en kuis.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met broeder vuur,
waardoor Gij licht brengt in de nacht.
En het is schoon en zo vrolijk en krachtig en sterk.

SINT-FRANCISCUS

Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
met onze zuster moeder aarde,
die ons draagt en ons voedt
en allerlei vruchten voortbrengt
en fleurige bloemen en groen.

Geloofd zijt Gij mijn Heer,
met hen die in liefde vergeven
en ziekte en leed verduren.
Zalig zij die dan zullen de vrede bewaren,
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
met onze zuster de lichamelijke dood,
waaraan geen mens kan ontkomen.
Wee hen die sterven in de zonde.
Zalig zij die in uw wil worden bevonden,
want de tweede dood zal hen niet deren.

Loof en zegen mijn Heer
en dank Hem zeer en dien Hem in nederigheid. Amen. Amen.

[Lofzang van de schepselen, geschreven in drie fasen; in de
winter van 1224-1225, juni-augustus 1225 en kort voor zijn
dood in 1226]

ALLERHEILIGEN

.....

De Katholieke Kerk kent al sinds de eerste jaren van het Christendom vele martelaren. Martelaar (van het griekse woord martus = getuige) was de bijzondere eretitel voor degenen die gedurende de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijke geloof met de dood moesten bekopen. Deze martelaren werden oorspronkelijk in een gezamenlijke herdenking van alle martelaren vereerd, maar Gregorius III veranderde in 732 het martelarenfeest in Allerheiligen. Niet alleen martelaren, maar ook heiligen, dit zijn gelovigen die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus, worden dan herdacht. In 844 werd de oorspronkelijke datum (van 13 mei) veranderd in 1 november en werd het een herdenking van alle heiligen die geen eigen feestdag of gedachtenis hebben.

Zalig wie arm voor God staan,
en zich niet sterk wanen zonder Hem.
Zalig wie zachte moed opbrengen
en in geweldloos verzet durven treden.
Zalig wie zonder bitterheid spijt ervaren
om de menselijke fouten.
Zalig wie voor gerechtigheid durven opkomen,
niet voor zichzelf, maar voor anderen.
Zalig wie vergiffenis schenken,
en de mensen beminnen spijs hun fouten.
Zalig wie hun bedoelingen zuiver houden
en hun eigen voordeel niet zoeken.
Zalig wie tracht vrede te stichten
waar verdeeldheid en onenigheid bestaan.
Zalig wie om Christus vervolgd,
uitgelachen en belasterd worden,
omdat zij voor Hem getuigen.

[Matteüs 5, 1-11]

Wij gedenken alle heiligen

Vader in de hemel,
met vreugde gedenken wij
alle heiligen
die ons naar U zijn voorgegaan;
mensen als wij,
opgenomen in uw heerlijkheid.
Zij vormen de bekroning van
uw schepping,
zij delen
in de glorie van uw Zoon,
in hen bewonderen wij
het werk van uw Geest.
Met hen verbonden
bidden wij U:
bewaar ons in uw naam,
leid ons langs uw wegen
en wees Gij zelf
onze toekomst.
Dat vragen wij U
door Jezus Christus,
Hij alleen is de Heilige,
Hij alleen de Heer,
in tijd en eeuwigheid.

CHRISTUS KONING

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we het feest van: Christus, koning van het heelal. Jezus van Nazareth is inderdaad koning, maar geen koning in macht en majesteit. Hij is koning in menselijkheid, in deemoed en nederigheid, een koning die schijnbaar machteloos sterft aan het kruis. Maar juist daardoor overwint hij het kwaad en de dood in de wereld.

We worden vandaag geconfronteerd met het woord van Jezus die ons zegt dat er slechts één maat is waarmee de waarde van elke mens zal gemeten worden. Het is de maat van de liefde voor de kleinste mens die hij ontmoet: ‘Wat ge aan de minste der mijnen hebt gedaan, hebt ge aan Mij gedaan’.

bijbel

Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

[Matteüs 25, 34-36]

CHRISTUS KONING

God, onze Vader,
laat ons de beslissing niet uit de weg gaan.
Laat ons niet schuilgaan
achter grote beginselverklaringen
en achter vrome intenties.

Maak ons aandachtig voor de concrete medemens,
niet omdat hij vriend is of iemand
die op zijn beurt wat bieden kan,
maar simpelweg omdat bij mens is.
Maak ons aandachtig voor de mens,
die op het eerste gezicht niets te bieden heeft,
de arme, de vreemdeling, de zieke, de weerloze.

Laat ons het brood van de vriendschap breken
voor de medemens die nergens liefde ervaart.
Laat ons een thuis bieden voor de mens
die tussen zijn medemensen een vreemde is.
Laat ons vrijheid schenken
aan de mens die de gevangene is geworden
van een beklemmende situatie.
Laat ons de pijn helen
van de mens van wie het hart gekwetst is.
Laat ons een kleed van barmhartigheid weven
voor de mens die geen waardering vindt bij
medemensen.

Leer ons in deze wereld van lijden telkens weer
de blik ontmoeten van Jezus,
die arm wil zijn tot het einde der tijden.

CHRISTUS KONING

Ik was... en gij...

Ik was dakloos
en gij hebt uw deur geopend.

Ik was vermoeid
en gij hebt mij rust bezorgd.

Ik was zo bang en radeloos
en gij hebt me bevrijd van angst.

Ik was een kind
en gij hebt mij opgenomen.

Ik was eenzaam en verlaten
en gij hebt mij opgezocht.

Ik was in de gevangenis
en gij hebt mijn cel gevonden.

Ik was werkloos
en gij hebt mij werk bezorgd.

Ik had dorst naar goedheid
en uw woord was zo mild.

Ik was vreemdeling, bespot, beledigd,
en gij hebt mijn kruis gedragen.

Ik werd beschuldigd, aangeklaagd
en gij hebt mij verdedigd.

Ik was bezweet, bespuwd, bebloed
maar gij bleef aan mijn zijde.

Ik was uw medemens in nood en leed
en gij hebt Mij zo trouw gediend!

[Mother Teresa]

■■■■■■■ goed om weten

12 februari	acw - pastorale studienam. sociale zekerheid
15 februari	kwb - Valentijnsbrunch - Droeshout
27-1 maart	kwb-kav gezinnenweekend -12
8 maart	vrouwendag - kav krokusactie
14 maart	kwb – patti patti (strijdkoor) – Leefdaal
28 maart	Ziekenzorg CM pastorale namiddag
9 april	witte donderdag
10 april	goede vrijdag – kaj - goede vrijdagactie
12 april	Pasen
17-19 april	kwb-kav gezinnenweekend +12
18-25 april	week van Okra-zorg
1 mei	actiedag waardig werk
10 mei	Moederdag - kwb – Het land van de witte
15 mei	Okra bedevaart Scherpenheuvel
21 mei	Ons-Heer-Hemelvaart - Rerum Novarum Festival Social Antwerpen
31 mei	wereldsolidariteit - 20 km van Brussel
14 juni	Vaderdag
23-29 juli	kwb-kav Lourdesbedevaart

(tussen haakjes)

van en voor

cm

kaj

acv

kav

acw

kwb

okra

pasar

familiehulp

■■■■■■■ ziekenzorg cm